

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Haber-Yorum

Gazze'deki Kuşatma Ancak Savaş Eylemleriyle Kırılabilir!

Haber:

Dünya çapındaki medya organları, işgal güçlerinin, çeşitli milletlerden aktivistleri taşıyan ve Gazze'deki kuşatmayı kırma kapsamında Gazze'ye doğru seyreden Hanzala gemisine baskın düzenlediğini canlı olarak aktardı.

Yorum:

Bu uygulama beklenen bir şeydi, dahası bunun dışında başka bir senaryo da beklenmiyordu. Peki başta Mısır rejimi olmak üzere yaklaşık on yedi yıldır bölgedeki rejimlerle iş birliği içinde Gazze'ye kuşatma uygulayan ve yaklaşık yirmi iki aydır da Gazze halkına karşı aralıksız soykırım savaşı yürüten Yahudi varlığı, aktivistleri taşıyan bir sivil geminin Gazze'ye yaklaşmasına neden izin verecekti ki? Mısır rejimi daha birkaç gün önce Gazze'ye yaklaşan bir Arap dayanışma konvoyunu engellemişken, bunu engellemekte nasıl tereddüt edecekti ki? Sadece Gazze'de değil, tüm Filistin'de ve bölgenin diğer ülkelerinde işlediği iğrenç suçlardan kendisini caydıracak hiçbir şey bulamayan Yahudi varlığını, bu gemiyi alıkoymaktan, üzerindeki tutuklayıp sınır dışı etmekten ne caydıracaktı ki?

Gemiye saldırmadan önce Yahudi varlığının yaptığı medya manipülasyonu da dikkat çekiciydi; zira bundan dakikalar önce, Pazar sabahından akşam saatlerine kadar, Gazze'nin kuzeyi de dahil olmak üzere yoğun nüfuslu bölgeleri de kapsayan insani bir ateşkes ilan ettiği gibi Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşlarının gıda ve ilaç ulaştırması için güvenli koridorlar belirlendiğini de ilan etmişti; ancak bunlar, gözlere kum serpmekten başka bir şey değildir.

Her halükârda Hanzala gemisinin sevk edilmesinde yer alan katılımcıların gösterdiği çaba iki açıdan takdire şayandır:

Birincisi; her ne kadar soykırım savaşının gidişatına hiçbir şekilde etki etmese de bir dayanışma eylemi olması bakımından.

Diğer yönden ise -ki bu önemlidir- bu manzara, Gazze'deki kuşatmanın kırılmasının ve halkına yardım edilip desteklenmesinin, sivil aktivistlerden oluşan konvoylarla sağlanamayacağını, aksine bunun için askeri güç gerektiğini ortaya koymuştur.

Gazze'de bombalama, aç bırakma ve kuşatma yoluyla gerçekleştirilen soykırım, Yahudi varlığının ordusunun, Batı'nın sağladığı en güçlü silahları ve teknolojiyi kullandığı gibi Batı'nın gerekli tüm medya ve diplomatik desteği tedarik etmesinin yanı sıra Gazze'nin maruz kaldığı soykırım savaşına hepsinin aktif olarak katılmaları için Müslüman ülkelerdeki mevcut rejimlerden devşirdiği Batı'nın ajanları sayesinde gerçekleştirdiği askeri eylemlerdir. Peki bu şekildeki bir savaş, aktivistleri taşıyan bir gemiyle durdurulabilir mi? Tabii ki hayır; ancak karadan, havadan ve denizden gelen bir fırtına ile bu varlık ortadan kaldırılabilir ve akabinde ona şeytanın vesveseleri bile unutturabilir; böylece kendilerini nereden savunacaklarını bilemeyecekler, sığınacakları bir yer veya bir in bulamayacaklar ve böylece de arkalarını dönüp kaçacaklardır. İçinde yıkıcı bir fırtına, yakıcı bir şimşek ve delici bir ateş olan kimseye ne mutlu!

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Amir Ebu El-Riş – Mübarek Toprak (Filistin)**