

Basın Açıklaması

İngiliz Yetkilinin Özbekistan'a Yaptığı Ziyaretin Arkasındaki Saikler ve Amaçlar

13 Mayıs 2025'te Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Devlet Bakanı Lord Coker, Özbekistan'a resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, yeni İngiliz hükümetinden bir yetkilinin Özbekistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret olması hasebiyle önem arz etmektedir. Ziyaret sırasında İngiliz Bakan, Savunma Bakan Yardımcısı Karşiyev ve Ulusal Muhafızlar Komutanı Curaev gibi üst düzey askeri yetkililerle görüştü! Görüşmelerde, iki ülke arasında savunma işbirliğinin güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı. Lord Coker, Özbekistan Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde bir konuşma yaptı. Bu konuşma, bir İngiliz Savunma Bakanının bu akademide konuşma yapması bakımından bir ilktir.

Bu ziyaret her ne kadar "iş birliği" olarak lanse edilse de, siyasi bilince sahip olan herkes, bunun arkasında İngiltere'nin sömürgeci çıkarlarının ve hedeflerinin olduğunu kolayca fark edebilir. Bilindiği üzere, İngiliz sömürge politikasının temel stratejilerinden biri, kendisine ebediyen sadık kadrolar yetiştirmektir. İngiltere Savunma Bakanı'nun Özbekistan Askerî Akademisi'ne yaptığı ziyaret, sembolik bir jestten çok daha fazlasını ifade ediyor. Nitekim Kun.uz'un 17 Mart 2018 tarihli haberinde, Ocak 2018'de İngiliz tarafınca imzalanan askerî iş birliği planının uygulanmasının, iki devlet arasındaki uluslararası askerî iş birliğinin temel dayanağı olacağı açıkça beyan edilmiştir. Haberde planın, çeşitli askerî iş birliği alanlarında tecrübe paylaşımını, Özbek askerî personelinin Birleşik Krallık'taki yüksek askerî eğitim kurumlarında eğitimini, İngiliz askerî uzmanlarının Özbekistan'daki askerî eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine katılımını, ortak tatbikatlar ile eğitim programlarının yanı sıra askerî tıp alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını da kapsadığı" belirtilmiştir.

Bu tür raporlar ışığında, İngiliz Savunma Bakanı'nun Özbekistan'a yaptığı ziyaretin asıl amacını anlamak zor değildir. Günümüzde Özbekistan emperyalist güçlerin iştahını kabartan ve geri dönülmez bir nüfuz savaşına dönüşen jeostratejik bir cephe halini gelmiştir! Böylesi bir ortamda İngiltere'nin klasik politikaları uyarınca doğal olarak kendi payına düşeni almaya çalışması kaçınılmazdır. Bu nedenle Lord Coker'in ziyareti, "Biz de bu büyük oyunun içindeyiz." şeklinde yorumlanabilir.

Britanya, dünya çapında nüfuzunu yaymaya çalışan en büyük sömürgeci ülkelerden biridir. İslam ve Müslümanların en azılı düşmanı olan bu ülke, Osmanlı Hilafetini yıkmış, İslam ümmetini parçalamış, kalbine hançer saplamış ve Filistin'e gaspçı Yahudi varlığını yerleştirmiştir. 1917-1924 yılları arasında İngiltere, İslam coğrafyasında Araplarla Türkler arasında fitne tohumları ekmiş ve Osmanlı Hilafetini yıkmak için var gücüyle çalışmıştır. İngiltere, Müslüman ülkeleri bölmekle kalmamış, başlarına kukla yönetimler getirmiş, yapay sınırlar çizmiş ve ümmeti parçalara ayırmıştır. Bu kallesiz politika hâlâ yürürlüktedir; zira ümmet hâlâ devletsiz ve çobansızdır!

İngiltere, Mübarek Toprak Filistin'i gaspçı Yahudilere teslim etmekle kalmadı, 19 aydır Gazze ve tüm Filistin'de işlenen vahşi katliamların da en büyük destekçilerinden biridir. Ümmetin üzerine kara bir bulut gibi çöken bu yöneticiler, sömürgeci güçlerin menfaatlerine kulluk ederek saltanatlarını sürdürme derdindedir. Ne yaparlarsa yapsınlar, kâfirler onları hiçbir zaman kendilerinden görmeyeceklerdir. Nitekim Allah *Subhânehu ve Teâlâ* bu durumu Kuran'da Müslümanlara şu buyruklarıyla hatırlatmaktadır:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَيْتُهُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
"Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetleri açıkladık." [Ali İmran 118]

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
"Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır" [Bakara 120]