

Basın Açıklaması

El-Mezuna Enstitüsü'ndeki Trajedi, Modern Devlet Yöneticilerinin Kötü Yönetiminin Canlı Bir Örneğidir

Modern devlette okullar ve enstitüler, yöneticilerin ihmalkarlığı ve kötü bakımları nedeniyle gençlerimiz ve canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımız için adeta birer saatli bombalar haline gelmişlerdir. El Mezuna'da bir Enstitüsünün duvarının çökmesi sonucu üç öğrencinin hayatını kaybetmesi ve bazılarının da yaralanması, yöneticilerin vatandaşı aldattığını, görevlerini ihmal ettiklerini ve Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olmadıklarını veya umursamadıklarını net bir biçimde göstermiştir. Oysa hadisi şerifte şöyle geçmektedir:

“Allah bir halkın başına getirip de, öldüğü gün tebaasını aldatmış olarak ölen hiç bir kul yoktur ki, Allah ona cenneti haram etmesin.”

Sözde bağımsız devletin yöneticilerinin, yüzme havuzları ve spor komplekslerinin restorasyonu, oyalama politikaları, insanların hayatını cehenneme çeviren yapay krizler için dev servetler harcarken, yolların, hastanelerin ve eğitim kurumlarının iyileştirilmesini umursamamaları yürekleri parçalayan ve içi burkan bir manzaradır. Bu kurumlar zamanla korkunç bir hâle büründü; her biri felakete davetiye çıkaran yerler oldu, masum canlar bir bir toprağa düştü! Güvenlik yoksa, kitap kana bulandıysa, eğitimin ne anlamı kalır?

Ey Tunus halkı! Tunus, 68 yıllık bağımsızlığın ardından, yöneticilerinin halkına kötü muamelesi sonucu maalesef acınası bir halde. İster başkanlık ister parlamenter sistem olsun, bu insan yapımı sistemlerin uygulanmasının kaçınılmaz sonucu işte budur! Müslümanları İslam'ın hükümleri ile gütmek, tek doğru siyasettir. Bu siyasetin, farklı ve çeşitli politikalar arasında benzeri ve eşi yoktur. Zira İslam, müminlerin kalbine Allah korkusunu nakşeder. İşte bu yüzden Müslümanların Halifesi Faruk Ömer b. Hattab (Allah ondan razı olsun), bir yönetici olarak üstlendiği büyük sorumluluğu derinden hisseder, bırakın insanlara yol yapmayı, bir katırın bile rahatça geçebilmesi için yolu düzeltmese vicdan azabı duyardı!

Buna karşılık insan yapımı yozlaşmış rejimler, insanların kalbine ne Allah korkusu verir ne de sorumluluk duygusu... Aksine umursamazlık aşılır! İşte bu yüzden yönetim kötüleşir, ardından gelen felaketler masum canları alıp götürür!

Ey Tunus halkı! Halkın işlerini gözetmeyen, ne yaptıklarının vahametinin farkında olan ne de sorumluluk hisseden bu yöneticileri büyük bir azap beklemektedir. Sizlere düşen ise bu bozulmuş yönetime karşı çıkmak, seküler kanunlarla yürütülen bu kötü yönetimin ifşası için toplumsal bilinç oluşturmak ve onları değiştirerek yerlerine Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti kurmaktır. Zira yalnızca Hilafet, güdüm devletidir. Müslümanlara gerçek anlamda koruma sağlayacak ve ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri sunacaktır. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurdu:

“Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir?” [Maide 50]