

### Basın Açıklaması

## Gazze'de Dökülen Kan Arttıkça Zillet ve İhanet de Artıyor

Son günlerde Yahudi güçleri, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evlere, yerinden edilmişlerin çadırlarına ve bir polis merkezine yönelik yoğun hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 7'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 31 kişi şehit oldu. Bugün, 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilan edilmesinden bu yana yaşanan en kanlı günlerden biri oldu. Sanki ortada savaşı durduracak bir anlaşma yokmuşçasına yapılan bu sürekli ve kasıtlı ihlaller, kesintisiz devam ediyor. Buna ek olarak sözde "Sarı Hat" içindeki bölgelerde kalan ev ve binaların yok edilmesi için gerçekleştirilen sistematik yıkım operasyonlarına sürüyor. Bu saldırılarda şimdiye kadar 180'i çocuk, 72'si kadın olmak üzere 544 kişi şehit oldu, 57,5'i çocuk ve kadın olmak üzere 1360'tan fazla kişi de yaralandı.

İşgal güçleri bu suçları, sistematik bir ihlal modeli çerçevesinde işlemekte, katliam ve yıkımı meşrulaştırmak için asılsız bahaneler ve gerçek dışı olaylar uydurmaktadır. Uluslararası toplumun şaibeli sessizliğinden güç alarak ve cezasız kalmanın verdiği cesaretle de, soykırım suçuna varan eylemlerine devam etmekte, hatta Gazze Şeridi'ndeki durumu yönetmek üzere oluşturulduğu ilan edilen yapıyı dahi dikkate almamaktadır.

Gazze'de yaşananlar, Yahudilerin lehine olan ateşkes anlaşmasının bile ne kadar kırılğan olduğunun açık bir kanıtıdır. Özellikle ailelerinin düzenledikleri Netanyahu karşıtı protestolar sonrası böyle bir anlaşmaya varılması bu anlaşmanın bile Yahudi varlığının canlı veya ölü esirlerini geri alabilmesi için tasarlandığını göstermektedir. Ancak Yahudiler ilk aşamadaki taahhütlerini yerine getirmedi. İkinci aşamanın ise Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla başlaması gerekirken, kan dökülmeye, annelerin gözyaşı akmaya ve çocukların çığlıkları yükselmeye devam etti. Sanki ateşkes başarılı olmuş ve savaş gerçekten bitmiş gibi dünyanın tam bir duyarsızlığı ve vurdumduymazlığı gölgesinde; insana, taşa ve ağaca yönelik saldırılar sürdü!

İki yılı aşkın süredir devam eden bu acıya herkes seyirci kalmakta, en ilgili olanlar bile yaşananlar hakkında sadece birkaç sempati veya hoşnutsuzluk cümlesi kurmakla yetinmektedir! Sanki dünya dökülen kan görüntüsüne, yaşlı anaların ve çocukların feryatlarına alışmış durumdadır. Yöneticiler ise Gazze ve halkı pahasına manyak Trump'ın ve onun beslemesi Netanyahu'nun rızasını kazanarak tahtlarını korumanın derdine düşmüşlerdir.

**Ey İslam ümmeti! Ey insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet! Ordular nerede?! Âlimler nerede?! Siyasetçiler nerede?! Gazze ve halkına reva görülen bu ihanet nedir?! Neden bu zelil ajan yöneticileri devirmek, onların boyun eğmişliğinden ve bağımlılığından kurtulmak için harekete geçmiyorsunuz?! O gaddar düşman ve onun bitmek bilmeyen açgözlülüğü karşısında Gazze halkını nasıl yalnız bırakırsınız?! Gece gündüz dökülen kanları, bitmek bilmeyen feryatları ve gözyaşları, kulakları sağır eden çığlıkları nasıl bu kadar hafife alabiliyorsunuz?!**

Sustuğunuz ve bu yöneticilere rıza gösterdiğiniz sürece bu kan gölü size de ulaşacak, fırtına sizi de kasıp kavuracaktır. Nitekim İzzet sahibi Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

وَكَذَٰلِكَ نُؤَيِّ بِغَضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  
**"İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz."** [Enam 129] Seleflerden biri de şöyle demiştir: **"Nasıl olursanız, öyle yönetilirsiniz."** Öyleyse hadi bu yöneticileri söküp atmak ve bir Halife nasbetmek için çalışın. Halife sizi Allah'ın şeriatı ile yönetecek, saflarınızı birleştirecek ve işgalciyi topraklarınızdan söküp atacaktır.