

Basın Açıklaması**Yeni Vakıf (Değişiklik) Yasası, Hindutva Gündümlü Hindistan Devletinin Müslümanları Planlı Bir Şekilde Vatansızlaştırma Projesinin Bir Başka Utanmaz Adımıdır**

Hindistan'daki bin yıllık Müslüman hâkimiyeti geleneğini silmek ve Müslümanları sistematik biçimde vatansızlaştırmak için, Hindutva Hindistan devleti Babri Mescidi'ni yıktı ve bir tapınak inşa etti, Aurangzeb'in mezarını yıktı, yeni Vatandaşlık Yasası'nı (CAA) ve Ulusal Vatandaşlık Kaydı'nı (NRC) yürürlüğe koydu ve nihayet yeni Vakıf (Değişiklik) Yasası'nı kabul etti.

İslami Şeriata göre 'Vakıf', camiler, medreseler, yetimhaneler, mezarlıklar ve diğer İslami kuruluşlar gibi İslam'ın yayılması ve Müslüman toplumun genel yararı için kullanılmak üzere Allah yolunda bağışlanan mallardır. Vakfedilen mal, vakfeden kişinin bağışına istinaden İslam ümmeti adına bir emanet olup, Kıyamet Günü'ne kadar vakıf mülkü olarak kalır. Bu malların, vakıf sahibinin niyetine uygun biçimde kullanılması dini bir zorunluluktur.

Hindistan'daki 872.000'den fazla vakıf mülkü, Hindutva şiddetine maruz kalan Müslüman topluluklar için önemli bir sosyal koruma ağı oluşturmaktadır. Ne var ki, devlet desteğiyle hareket eden gruplar vakıf arazilerindeki yapıları sistematik olarak yıkmakta ve işgal etmektedir. Son olarak Ocak 2025'te, Modi hükümetine bağlı Madhya Pradesh yerel yönetimi, vakıf arazisindeki 250 yapıyı yıktı.

Şimdi ise, Merkezî Vakıf Konseyi ve Eyalet Vakıf Kurulları'na ikişer Hindu üyenin atanmasını zorunlu kılan ve bu kişilere kurulun baş yöneticisi olma hakkı dahi tanıyan bir yasanın çıkarılmasıyla, Hindular Müslüman vakıf mülkleri üzerinde yasal kontrolü resmen ele geçirmişlerdir. Bu yasayla, Hindutva yönetimi altında Müslümanları daha da zayıf, çaresiz ve sosyo-ekonomik olarak güvencesiz hale getirmek için bir komplot kurulmuştur.

Bu yasa, 2019 Vatandaşlık Değişikliği Yasası (CAA) ve Ulusal Vatandaş Kayıt Sistemi (NRC) gibi İslam karşıtı kara yasaların bir devamıdır. Hindistan'daki Hindutva hükümeti, devlet gücünü ve hukuki çerçeveyi sonuna kadar kötüye kullanarak Müslümanları sistematik biçimde vatansız ve topraksız mültecilere dönüştürmeye çalışmaktadır.

Nasıl ki gayrimeşru Siyonist 'İsrail' devleti, çıkardığı yasalar ve vakıf ilan edilmiş toprakların kutsiyetini çiğneyerek Filistinli Müslümanları vatansız ve topraksız bırakma girişiminde bulunmuşsa – ki bu topraklar bizzat Peygamber Efendimiz *Sallallahu Aleyhi ve Sellem* ve Halife Ömer *Radıyallahu Anh* tarafından vakıf ilan edilmiştir – Hindutva Hindistan da aynı iğrenç süreci takip etmektedir. Nasıl ki "İsrail", yüzlerce camiye ve binlerce yıllık İslami tarihi yapıyı füzeler ve buldozerlerle yerle bir etmeye çalışıyorsa, Hindistan'daki Hindutva rejimi de aynı yolu izlemektedir. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyuruyor:

İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudiler ile, şirk koşanları bulacaksınız. [Maide 82]

Bu zulüm ve zorbalıkların, başta ABD olmak üzere küresel sömürgeci güçlerin doğrudan desteği ve onların kuklası olan yöneticilerin buz kesilmiş sessizliğiyle işlendiği İslam ümmeti için artık gün gibi aşikardır. Batı destekli bu rejimlerin Myanmar'daki bir doğal afet sonrası yardım için jet hızıyla asker göndermeleri, ancak Filistin'deki katliamlar karşısında sessiz kalmaları, onların gerçek anlamda ümmetin hamisi olmadıklarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Çünkü bu işbirlikçiler, İslam ümmetinin gerçek hamileri değildir. Rasûlullah *Sallallahu Aleyhi ve Sellem* şöyle buyurdu:

İmâm ancak bir kalkandır. Arkasında savaşırlar ve onunla korunulur. [Müslim]

Bu sebeple, İslam ümmetinin gerçek hamisi olan Hilafeti kurmak için derhal adımlar atmalıyız. Nübüvvet metodu üzere Hilafeti kurma davasına öncülük eden Hizb-ut Tahrir ile birleşmeliyiz. Yaklaşan Hilafet Devleti, Müslüman ordularını birleştirerek işgal altındaki tüm İslam topraklarını – Filistin, Arakan ve daha nicelerini – özgürlüğüne kavuşturacaktır. Rasûlullah *SallAllahu Aleyhi ve Sellem*'in müjdesi (Gazvetü'l-Hind) uyarınca Hindistan, zorba Kral Dahir'in halefleri olan Hindutva yöneticilerinin elinden kurtarılacak ve İnşallah İslam'ın gölgesi altına alınacaktır.

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا “Allah, işinde galiptir. Allah her şey için bir kader tayin etmiştir.” [Talak 3]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Bangladeş Vilâyeti

Medya Bürosu

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com